

Najaarsnieuwsbrief

Nieuwsbrief 34, Stichting Oog voor Breda, najaar 2024

Van de voorzitter

Beste lezer,
Dit keer een andere nieuwsbrief dan u van ons gewend bent. We willen u graag verslag doen van de Missionaire Inspiratiedag die we afgelopen 12 oktober hielden.

We zijn dankbaar voor de bijna 40 bezoekers en daarnaast alle vrijwilligers die een helpende hand toestaken.

Op weg naar ons 20-jarige jubileum willen we zo vrij zijn om u te vragen om een jubileumgift. Wat zou het mooi zijn als elke nieuwsbrieflezer ons 1 euro geeft per jaar dat we bestaan.

Via de QR-code kunt u dit overmaken en anders op de gewone manier naar onze bankrekening NL11 INGB 0003 2900 62 t.n.v. Stichting Oog voor Breda

Alvast hartelijk dank voor het lezen van deze nieuwsbrief en wellicht ook voor uw gift!

Hartelijke groeten, namens het bestuur,
Dorothe van Loon



Steun ons!

U kunt ons op verschillende manieren financieel steunen:

- via de QR-code die u op deze nieuwsbrief kunt vinden. Scan de code en kies zelf een bedrag!

- een eenmalige of periodieke gift overmaken op **NL11 INGB 0003 2900 62** t.n.v. Stichting Oog voor Breda

- een schenkingsovereenkomst invullen, waarin u zich voor 5 jaar verbindt aan onze stichting. Het formulier hiervoor vindt u op onze website oogvoorbreda.nl/giften.

Hebt u vragen over dit onderwerp, neemt u dan gerust contact op!



Anna van
Lotharingentoren 6
4811 BL Breda
www.oogvoorbreda.nl

Handelsregister:
20118746

Anne Janssens (bestuurslid)

Op 12 oktober vond de missionaire inspiratiedag plaats. Dit vanwege het 20-jarig jubileum van onze stichting en het 10-jarig jubileum van Stichting Hart voor Breda Noord. Beide stichtingen zijn vanuit de Mattheuskerk ontstaan en daar vond dan ook de inspiratiedag plaats.

De kerkzaal was gezellig ingericht met diverse standjes. Zo kon kennisgemaakt worden met fietsles, de Alpha cursus, Buurtkerk, buurtcamping, catechesemateriaal e.d.. En rond lunchtijd was er een door asielzoekers en buurtbewoners verzorgd buffet met gerechten uit Iran, Indonesië en Polen.

Gedurende de dag werden er workshops gehouden. In een van de workshops vertelde Joost Slagboom, voormalig missionair werker in Breda, over het ontstaan van het missionaire werk. We werden erbij bepaald hoe klein we begonnen zijn en hoeveel zegen we in de loop der jaren mochten ontvangen. Reden tot dankbaarheid.

Een andere workshop ging over het werk onder vluchtelingen. Kees Paans vertelde daar over hoe culturen met elkaar verschillen. Dit kan je goed merken in dagelijkse dingen als gastvrijheid, maar ook in het interpreteren van woorden. Ook in andere talen hebben woorden soms meerdere betekenissen, waardoor het goed vertalen van Bijbelse woorden extra nauw komt. Het is belangrijk om hier van bewust te zijn.

Lenard Schouten vertelde over de buurtcamping, die klein begon en door de jaren heen groter en groter geworden is. Indrukwekkend om te horen hoeveel voorbereiding zo'n buurtcamping heeft en dat het merkbaar tot meer cohesie leidt in de buurt van de kerk.

Naast deze workshops waren er workshops over de buurtkerk, missionair (s)preken en werd er zelfs een Arabische les gegeven! Al met al was het dankzij alle workshops, de lunch en de onderlinge gesprekken een geslaagde dag. We hebben elkaar en alle bezoekers echt kunnen inspireren.

Dit werk is dankzij uw gift en gebed mogelijk. Als bestuur willen wij u hiervoor hartelijk danken. Dat het alles mag zijn tot uitbreiding van Gods Koninkrijk.

