

STICHTING OOG VOOR BREDA

Anna van Lotharingen-
toren 6
4811 BL BREDA
Tel. 06-38343602
Bank: NL 11 INGB 0003 2900 62
Website: www.oogvoorbreda.nl
Handelsregister: 20118746



Aan onze donateurs

Breda, oktober 2022

Beste lezer,

Opnieuw zijn er goede ontwikkelingen te melden vanuit de Mattheüskerk in Breda. U leest erover in bijgaande nieuwsbrief.

Dan nog een persoonlijke mededeling. Dit is de laatste keer dat ik als voorzitter van de stichting schrijf. Vanwege verhuizing naar het midden van ons land verlieten mijn vrouw en ik vorig jaar Breda. Daarmee namen we afscheid van een stad en een kerkelijke gemeenschap die ons in een periode van ruim 40 jaar zeer lief geworden zijn. Het is dan geen makkelijke opgave om het Bredase missionair/diaconale werk en deze stichting zomaar los te laten. Te meer omdat we door de jaren heen zoveel zegen op het project mochten zien. We blijven daarom ook betrokken, maar dan op afstand.

Gelukkig kon het bestuur een goede opvolger vinden in de persoon van Dorothé van Loon. Zij is al vele jaren zeer actief in en rond de Mattheüskerk, onder meer via de vrouwenkring en het secretariaat van de gemeente. In de volgende nieuwsbrief hoopt zij zich nader aan u voor te stellen.

Onze lezers wens ik bij dezen alle goeds toe en, naar ik hoop, ook voortgaande betrokkenheid bij het werk in Gods koninkrijk in Breda.

Met vriendelijke groet,

Stichting Oog voor Breda

Jaap van der Bent
voorzitter



Entree op een nieuwe plek

Gods werk gaat door

NIEUWSBRIEF 30
Mattheüskerk Breda
NAJAAR 2022

Beste lezers,

Hieronder geeft elke werker weer een update van zijn/haar werk in Breda e.o.



Kinderwerk op buurtcamping

Buurtimpressie (door Corline Schouten)

"Het is onmogelijk dat kwaad, onrecht en onderdrukking het laatste woord hebben. Voor ons christenen vormen de dood en de wederopstanding van Jezus Christus het positieve bewijs dat liefde sterker is dan haat." Deze woorden van Desmond Tutu zijn als een rode draad in ons werk. Op de foto hierboven ziet u hoe Alianne een bijbels verhaal vertelt op de buurtcamping. Deze buurtcamping organiseren we vanuit onze diaconale stichting (Hart voor Breda-Noord). De kinderen luisteren ademloos. Ons verlangen is om tegenover elk "dat Koninkrijk van U, komt daar nog wat van?" iets van licht, iets van liefde, iets van waarheid te stellen. Niet alleen met daden, ook met woorden. Zo vierden we buurtkerk rond het thema 'schat in de akker'. De vraag was: "waar denk je aan bij Gods nieuwe wereld?" Met heel diverse reacties. Bidt u mee "laat Uw koninkrijk kome"? Vandaag, morgen en eens voorgoed.

Samen kerk-zijn in Breda (door Bas Keijzer)

Als missionaire gemeente in een seculiere omgeving is de 'buitengrens' van een kerk vaak niet scherp te trekken: de vragen van verschillende 'kerkmensen' zijn onderling heel herkenbaar. Daarom zijn we vorig jaar met een aantal kerken in Breda het initiatief gestart om bijeenkomsten te organiseren voor onze 'oudere jongeren' (20-40 jaar). Doel is om elkaar te leren kennen en onderlinge verbinding te leggen in een drukke levensfase. In het afgelopen jaar konden we dit initiatief verbreden. Zowel in aantal betrokkenen als in activiteiten. We vinden elkaar op drie thema's: (1) zichtbaar(der) aanwezig zijn in de samenleving; (2) evangelisatie en (3) kinder- en jeugdwerk. Het is mooi om te zien dat elk thema concrete plannen oplevert, waar we direct of op korte termijn mee aan de slag kunnen. Zo proberen we om gezamenlijk een lichtend licht in onze omgeving te zijn. We zijn dankbaar dat we elkaar zo kunnen steunen in deze verantwoordelijkheid.

God werkt door! (door Kees Paans)

Ik prijs me gelukkig dat ik mag werken onder Iraniërs. God is onder hen aan het werk: er komen steeds mensen tot geloof. Voor de vakantie was een jonge vrouw in de dienst geraakt door de preek. Ze vroeg me of ik Bijbelstudie met haar wilde doen, om basale kennis van het christelijke geloof te krijgen. En ik moest het doen. Omdat mijn agenda toen overvol was vertelde ik haar dat er zusters op het AZC waren die haar heel goed konden helpen. Maar dat wilde ze niet. Ik beloofde haar na de vakantie contact op te nemen. Maar steeds kwam er iets tussen waardoor we geen afspraak konden maken. Tot ik opeens het bericht kreeg dat ze tijdens een Bijbelstudie met broeder Mohsen uit Eindhoven haar hart aan de Heere Jezus had gegeven. Ze was zo blij! De dinsdag erna konden we Bijbelstudie doen. Ze straalde gewoon. Ze wilde dat ik bij het begin zou beginnen: bij Genesis 3. En dat deden we. Haar man was er bij, maar hij was nog niet zo ver als zij. Hij wilde wel meer weten. Hij vroeg of we de volgende keer een Bijbelstudie willen doen over de drie-eenheid van God. En zo gaat het werk verder. Het werk van God en door God. Voor Hem is al de eer!

Hartelijke groet,
Corline Schouten, Bas Keijzer en Kees Paans