

# Najaarsnieuwsbrief

Nieuwsbrief 32, Stichting Oog voor Breda, najaar 2023

## Van de voorzitter

Beste lezer, misschien ontvangt u deze nieuwsbrief omdat u een trouwe donateur bent van de stichting. We danken u ook nu weer hartelijk voor uw bijdrage. Misschien ontvangt u deze nieuwsbrief wel terwijl u geen donateur bent. Wat fijn dat u dan toch uw interesse toont door dit te lezen. Wellicht heeft u een bijdrage over voor onze stichting. Want wat zou het mooi zijn als we, met uw hulp, het werk extra kunnen ondersteunen.

Wilt u in ruil voor uw bijdrage iets moois voor aan uw muur krijgen? Bezoek dan onze website en zoek een schilderij uit!

Hartelijke groeten, namens het bestuur,  
Dorothe van Loon



## De acceptgirokaart is niet meer....

Nu de acceptgirokaart vanaf 1 juni 2023 is verdwenen, brengen we graag de mogelijkheden om ons financieel te steunen onder de aandacht.

- via de QR-code die u op deze nieuwsbrief kunt vinden. Scan de code en kies zelf een bedrag!

- een eenmalige of periodieke gift overmaken op **NL 11 INGB 000 32 900 62** t.n.v. Stichting Oog voor Breda

- een schenkingsovereenkomst invullen, waarin u zich voor 5 jaar verbindt aan onze stichting. Het formulier hiervoor vindt u op onze website [oogvoorbreda.nl/giften](http://oogvoorbreda.nl/giften).

Hebt u vragen over dit onderwerp, neemt u dan gerust contact op!

## Bas Keijzer (kerkelijk werker)

Niet ver van ons kerkgebouw staat in de wijk Hoge Vucht in Breda-Noord woonzorgcentrum Vuchterhage. Enkele jaren geleden vroeg de geestelijk verzorger ons om bij hen een bijbeluurtje te houden. Voor mensen met een rooms-katholieke achtergrond zijn er namelijk wekelijks vieringen, maar voor protestantse bewoners was er niets georganiseerd. Sinds die tijd verzorgen we elke eerste maandagochtend van de maand zo'n bijbeluurtje.

### Bezoekers

Tijdens het eerste bijbeluurtje in 2019 waren er slechts 3 bezoekers! Dat aantal groeide in de loop van de jaren, maar na de coronaperiode daalde dit aantal weer; door overlijden of verhuizen. De opkomst schommelt steeds, maar we hebben een aantal vaste bezoekers. Regelmatig sluiten ook rooms-katholieke bewoners aan. Zij kennen niet de gewoonte om zelf Bijbel te lezen, dus is het mooi dat ze op die manier toch Gods Woord horen. Eén van hen was altijd een vaste bezoeker; helaas is hij recent overleden. Een andere trouwe bezoeker was een vrouw die aangesloten was bij het Leger des Heils. Voordat ze in het zorgcentrum kwam, volgde ze altijd de laagdrempelige bijbelstudies in onze eigen Mattheüskerk. Ze overleed deze zomer.

### Hoe ziet zo'n bijbeluurtje er uit?

We beginnen met koffie of thee met een koek. Ik zet dan muziek op die ze kennen, bijvoorbeeld het lied 'Heer, ik hoor van rijke zegen'. Daarna praten we over het kerkelijk jaar, zoals Kerst, Pasen, Pinksteren, bid- en dankdagen, enz. Of bijvoorbeeld over hoe catechisatie en jeugdwerk er in hun jonge jaren uitzag. Aansluitend lezen we een aantal passende Bijbelgedeelten, en geven daarbij uitleg. Op een eenvoudige manier, want hun gedachten worden minder. Soms zingen of beluisteren we daarna nog een lied. Na afloop danken en bidden we met elkaar. Of er nu veel of weinig bezoekers zijn, het zijn waardevolle uurtjes. We hopen en bidden dat God ook dit missionaire werk onder onze stadsgenoten wil zegenen.



Anna van  
Lotharingtoren 6  
4811 BL Breda  
[www.oogvoorbreda.nl](http://www.oogvoorbreda.nl)

Handelsregister:  
20118746

### Corline Schouten (missionair werker)

Graag neem ik u in dit stukje weer mee naar Breda. Maar waar zal ik beginnen? Wilt u iets horen over de gehouden buurtcamping? (Deze werd georganiseerd door het diaconale zusje van stichting Oog, stichting Hart voor Breda-Noord. Maar als Mattheüskerk mochten we daar ook aanwezig zijn met onder andere een dankbaarheidsmuur). Of de buurtmaaltijd die weer gestart is? (met overdonderend veel mensen en eten uit zoveel culturen). Of over de geplande interkerkelijke Alpha-cursus? Mooie contacten in de wijk? Samen Bijbellezen?

Deze keer wil ik u iets meer vertellen over buurtkerk. “De buurtkerk” is geen gebouw, maar het zijn maandelijkse bijeenkomsten waar we een plek willen zijn voor mensen die een afstand tot de kerk ervaren. Dit kunnen niet-gelovigen zijn, maar ook mensen die het moeilijk vinden om zich bij een kerk aan te sluiten. We houden de drempel zo laag mogelijk. Deze eerste buurtkerkviering van het nieuwe seizoen zijn we met een klein groepje. Dat is vaker zo in het begin van het seizoen en toch vind ik dat altijd weer jammer. Maar: we steken samen een kaars aan om zichtbaar te maken dat God erbij wil zijn, waar twee of drie in Zijn naam bij elkaar zijn. Daarna vertolk ik een Bijbelgedeelte, met gebruik van verschillende materialen. Dit keer het verhaal van Elia die op de vlucht is. Hiervoor gebruik ik bijvoorbeeld een stukje van een braamstruik en houten poppetjes. Na dit verhaal doen we een wandeling rondom de kerk, waarbij we vragen tegenkomen. Één van deze vragen is bijvoorbeeld: “Wat doe je hier?” vraagt God aan Elia. Wat doe jij hier? Op dit moment. In je leven. Schrijf dit eens op voor jezelf? Stel je voor dat God zelf hier aanwezig is. In het suizen van een zachte stilte en je vraagt: wat doe je hier? Welk antwoord zou je geven.

Met elkaar praten we door over deze vraag. Het raakt me dan weer wat er naar boven komt bij mensen. Intussen verwerkt Alianne het verhaal met de aanwezige kinderen.

Daarna zingen we nog een zegenlied met elkaar. Ik organiseer dit gewoonlijk ook samen met iemand die niet gelovig is. Daarmee hoop en bid ik dat dit echt een plek mag zijn waar mensen durven komen die op zoek zijn naar God. Bidden jullie mee?



### Uit het AZC door Kees Paans

God werkt door!

De vorige keer vertelde ik hoe een jonge vrouw tot geloof was gekomen. Inmiddels hebben we om de twee weken dooponderwijs. Bovendien: Ook haar man is inmiddels tot geloof gekomen. En zowel ik als zijn vrouw zien een grote verandering bij hem. Zijn vrouw (en ook hij zelf) is er heel blij mee. Je merkt dat er vrede in zijn leven is gekomen. Behalve de diensten in de Mattheüskerk bezoeken ze ook de “Seven Ministries” Iraanse Ontmoetingskerk in Eindhoven.

Verder proberen we het werk onder de Afrikanen uit te breiden door ook tweewekelijks met hen een Bijbelstudie te houden. We hebben recent het boek Esther behandeld. Een boek vol met “toevalligheden”, onverwachte wendingen, en de strijd van de boze tegen Gods volk. Waarbij God niet genoemd wordt maar waar uit alles blijkt dat Hij alles bestuurt. En dat geeft blijdschap aan mensen die geen controle hebben over wat er gebeurt. En die van alles meegemaakt hebben en in grote onzekerheid leven.